



Kerstmis in de straat

Ingela P Arrhenius & Jonathan Emmett

Gottmer, 2021

Een wandeling door deze straat brengt je volledig in de kerststemming! Een harmonicaboek dat je helemaal kan openvouwen zodat deze levendige winkelstraat je uitnodigt om op verkenning te gaan.

Speel- en voorleestips

Achter flapjes zie je beren pakjes maken, wordt er warme choco gedronken, wordt er voorgelezen, gezongen, hoeden en lantaarns gekocht, koekjes gebakken en zelfs kerstmoppen getapt! Ook de Kerstman komt op bezoek en legt pakjes onder de kerstboom...

Op de achterkant wandelen we het besneeuwde park in, met versierde bomen, gezellige kraampjes en kiosken om iets te eten of te drinken, een vuurtje om even bij op te warmen, ...

Dit boek zorgt voor uren kijk- en vertelplezier onder of in de nabijheid van de kerstboom, met een warme kop choco en zelfgebakken kerstkoeken.