



Welterusten!

Lucie Brunellière

Lannoo

Pagina na pagina dek je het baby'tje dat klaar ligt in zijn bedje toe en noem je de lichaamsdelen.

Speel- en voorleestips

Dit boekje leent zich uitstekend om avond na avond als slaapritueel voorgelezen te worden! Laat je kindje flapje na flapje mee het kindje in het boekje toedekken terwijl je de tekst zachtjes voorleest. Hoe fijn om daarna al deze handelingen na te doen bij je kindje in bed. Zo benoem je alle lichaamsdelen en voed je de woordenschat en tegelijkertijd zorgt de herhaling voor herkenbaarheid en geborgenheid.

Je kan variëren door eerst een kusje of een kriebeltje te geven op het lichaamsdeel dat wordt togedekt? Je kan ook variëren in de tekst door 'kleine' telkens te vervangen door een ander bijvoeglijk naamwoord: lieve, grote, zachte, grappige, snoezige, rimpelige, ... voeten, ...

Heel fijn om tijdens het onderstoppen van je kindje avond na avond hetzelfde versje op te zeggen, zoals bijvoorbeeld dit:

Ben je moe?

Doe je oogjes maar toe.

Ik leg je zachtjes neer

En beloof: morgen ben ik hier weer...